



www.merf.org

MERF Nieuws

Middle East Reformed Fellowship—“Verkondiging van Gods koninkrijk”

januari 2022



Getuigen Van Het Evangelie in Een Islamitische Omgeving

door ds. Armin Sukri



Rek- en strekoefeningen in het traumacentrum, Palu

Sinds de oprichting in Beiroet, Libanon in de vroege jaren zeventig, had Middle East Reformed Fellowship (MERF) de duidelijke visie om “het volledige woord van God te verkondigen”. De maatstaven zijn de historische gereformeerde belijdenissen. De strategie focust op het versterken van nationale kerken om de viervoudige bedieningen uit te dragen van evangelisatie, kerkgroei, bijbelonderwijs en diaconale hulp. Begonnen in het Midden Oosten, in het hart van de Islamitische wereld, is het werk geleidelijk uitgegroeid naar Noord en Oost Afrika en Azië.

Gods Woord Centraal

Als een dienende organisatie is het MERF's voortdurende rol om het getuigenis van lokale christenen in een islamitische omgeving, waar altijd diep respect is voor heilige religieuze boeken,

aan te moedigen en te ondersteunen.

Diep respect voor en toewijding aan het gezag van de bijbel is van vitaal belang in de bedieningen van MERF. Het uitvoeren van de Grote Opdracht (Mat. 28 : 19 en 20) in moslim landen vereist een nauwkeurige en gespecialiseerde voorbereiding. Het is een moeizaam proces om nieuwe gelovigen te onderwijzen en op te bouwen en hen te verenigen met plaatselijke kerken.

MERF zet zich in voor betrouwbaar en relevant onderwijs van Gods Woord. Het versterken van kerken en gelovigen en hen toerusten om tegenstand en vervolging het hoofd te bieden, vormt het grootste deel van MERF's bijbelonderwijs. In dat opzicht sluit het werk nauw aan bij de ervaringen van de lijdende vroege Kerk. Betrouwbaar bijbels onderwijs vormt de ruggengraat van de bediening van MERF.

Ook al worden er gespecialiseerde praktische vormen voor islamitische culturen toegepast, het onderwijs moet wel consistent en loyaal blijven aan de Bijbelse inhoud. De heiligen toerusten in Gods Woord voorkomt valse leer en verdedigt hen daar ook tegen.

Van Arabisch Naar Nog Meer Talen

Aanvankelijk focuste MERF op landen in het Midden Oosten en Noord Afrika, waar Arabisch gesproken wordt. Daarna werd ook bediening in Farsi sprekende landen toegevoegd. Ook in deze landen is de invloed van de Islam het meest dominant. Van hieruit heeft het werk zich geleidelijk uitgebreid naar andere Oost Afrikaanse landen waar de Islam veel invloed heeft. Later breidde het werk uit naar samenwerking met kerken in Pakistan en Indonesië. Beide landen hebben een grote populatie

van belijdende moslims.

Christenen en kerken in een overwegend islamitische omgeving komen vaak dezelfde problemen tegen. Deze problemen variëren van administratieve beperkingen tot strenge wetgeving of zelfs vervolging.

Strategieën

MERF werkt vanuit het duidelijke principe de islam niet rechtstreeks aan te vallen of te beledigen, maar veeleer om de Christus van de Schrift te verheffen. Een liefhebbende naaste probeert de ander zacht en geduldig voor zich te winnen. Hij vernedert de ander niet in het openbaar door aanvallen op de profeet Mohammed, de Koran of lokale gebruiken. Daarom delen MERF-programma's het verlossende werk van Christus en Zijn leer op een waardige, positieve manier, maar vermijden negatieve uitspraken tegen de islam. Hierdoor worden



Dorp met rieten daken in West Sulawesi

onnodige contraproductieve reacties vermeden.

Het is niet de rol van MERF om kerken te leiden, maar juist om met hen samen te werken en te steunen en aan te moedigen steeds trouw aan de bijbel te blijven in de bediening. Een trouw leven waarin Christus centraal staat, maakt dat de inheemse kerken goede getuigen zijn, zelfs voor hen die zich tegen de kerken verzetten of hen haten. (Mat. 5 : 16) Gelovigen die toegewijd zijn aan de juiste uitleg van de bijbel en daarnaar willen leven verdienen het respect van hun moslim burens.

Bruggen Bouwen

Een belangrijke strategie in het werk van MERF is om bruggen te slaan naar hart en geest van degenen die onder de islam zijn opgegroeid, zodat zij het onderwijs van de Bijbel kunnen leren en begrijpen. Die bruggen kunnen elementen uit de lokale cultuur zijn, zoals taal, voedsel of gewoontes. Cultuur speelt vaak een grote rol in iemands identiteit, dus is het belangrijk respect te hebben

voor gewoonten en levenswijzen. Hoewel christenen bevrijd zijn van wereldse banden, kan ons bedieningswerk niet los gezien worden van communicatie in de context van menselijke culturen. Hierin wordt het verlossingswerk van Christus duidelijk gepresenteerd. Meelevende MERF programma's, uitgevoerd door vrijwilligers uit plaatselijke kerken, voldoen



Varkens fokken, diaconaal microproject

aan de dringende behoefte tot ontwikkeling van de gemeenschap of aan diaconale noodhulp. Zo wordt tevens een vertrouwensband opgebouwd en een ingang voor het evangelie tot de gehele gemeenschap. Er ontstaan goede kansen voor vervolg met evangelisatie en bijbelonderwijs, waar God

door de Heilige Geest degenen, die naar Christus luisteren tot zich trekt.

Gevoelige Vragen

In de evangelisatie media bediening, bijvoorbeeld via radio of sociale media, komen in reacties van moslims vaak vragen die raken aan de kern van de christelijke leer, zoals over de heiligheid van Jezus of over de Drie-eenheid. Sommige moslims stellen ook gevoelige vragen door de Koran en de Bijbel met elkaar te vergelijken. Hierover kan niet openlijk gediscussieerd worden, maar moderne technologie biedt de mogelijkheid tot privé chats, waarin de bijbel uitgelegd kan worden aan wie oprecht interesse heeft.

“Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd”

– 2 Timoteüs 3 : 12

Radio uitzendingen in de lokale taal zijn erg behulpzaam voor de inheemse bevolking om het Woord van God te begrijpen. Getuigenissen van luisteraars laten zien dat radiobediening een nuttig en effectief middel is voor evangelisatie. Vooral in afgelegen gebieden voorzien radio berichten ook voorgangers van betrouwbaar materiaal voor preken en bijbelstudies. Hier volgen enkele voorbeelden uit Indonesië:

“Ik heb verschillende evangelisatie en bijbeltrainingen bijgewoond, die gehouden werden door YPRI (dochterorganisatie van MERF). Als evangelist ben ik zeer gezegend....”
Hr. Rudi, Selayar.

“Hoewel ik moslim ben, houd ik erg van de bijbel, die leert over liefde en vergeving. Veel van mijn vrienden op het werk zijn christenen. Zij zijn erg vriendelijk en behulpzaam.”
Hr. Abd. Aziz

“Het is een vreugde het evangelie in mijn eigen taal te horen. Ik bid dat Gods woord verkondigd blijft worden door deze radio uitzendingen.”
Mw. Dorkas



Training in het MERF Centrum, Makassar, Indonesië

MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel