



www.merf.org

MERF Nieuws

Middle East Reformed Fellowship—“Verkondiging van Gods koninkrijk”

augustus 2021



Van Haat Naar Vreugde!



AD, uit één van de Golf staten, was een aardsvijand van Christus. Hij richtte zijn haat en vijandigheid op degenen die hij als ‘christen’ beschouwde. Hij zegt, dat hij ongeveer twaalf jaar op twee dingen focuste: Aanvallen op wat christenen geloven over Christus en de Bijbel en proberen christenen over te halen zich tot de Islam te bekeren. Hij geloofde ook dat gewelddadige ‘Jihad’ (strijd tegen de vijanden van de

Islam) gerechtvaardigd was, hoewel hij zich er niet prettig bij voelde het zelf te moeten toepassen.

Hij geeft een voorbeeld van zijn vroegere Jihadistische overtuigingen: Een aantal jaar geleden, toen Franse journalisten vermoord werden om het publiceren van cartoons van de profeet Mohammed – “Ik ging naar buiten en vierde het met mijn vrienden en besprak manieren om familie van de moordenaars te ondersteunen.” Hij bekent ook, dat hij royale giften gaf aan Islamitische militanten die van Tunesië, Libië en Syrië Islamitische staten willen maken.

De Dood Vieren

Op een dag vierde hij uitbundig de dood van tientallen rivaliserende Sjiitische moslim in Irak, door een

Soenitische moslim zelfmoordterrorist. Toen hij thuis kwam ergerde het hem, zijn vrouw en haar zus bevend en huilend aan te treffen, terwijl die op TV de verschrikkelijke beelden zagen van het bloedbad in een drukke wijk in Bagdad. Later kwamen de vader en moeder van z’n vrouw bij hen eten. Hij klaagde dat hun dochters “niet met de moord op de ongelovigen instemden.” Hun reactie schokte hem. Beiden waren boos, dat hij zich kon verheugen in de dood onschuldigen en het lijden van hun geliefde nabestaanden.

Daarna zei z’n vrouw iets, wat uiteindelijk zijn hele geloofssysteem schokte. In tranen zei ze: “Wat als dit mijn echtgenoot overkomt en ik weduwe word en onze dochter een wees?” Hierna was het stil.

Verontruste Ziel

AD vertelt dat hij dagen en nachten in gedachten verzonken was. Uit zichzelf begon hij toen vragen te stellen als: “Vraagt Allah werkelijk gewelddadige ‘Jihad’ acties? Is Allah echt God? Wat als ik geboren was als Sjiïet of Christen? Hoe zit het met de kinderen die zijn vermoord en degenen die vader en moeder verloren zijn in het bloedbad in Bagdad?”

Hij zegt: “Ik had geen interesse meer in het lezen van de Koran en voerde niet langer ijverig de dagelijkse gebedsrituelen uit. Ik wilde niet meer omgaan met fanatieke vrienden.”

Geleidelijk aan werd AD een geheime atheïst en vond een zekere rust in zijn nieuwe overtuiging. Hij ging lange wandelingen maken in het



“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.”

— Jesaja 60:1

winkelcentrum en deed, als hij thuis kwam, alsof hij bij zijn vrienden in de moskee was geweest.

Een Kans

Op een avond, toen hij in z'n eentje een film ging kijken, kwam hij OM tegen, een ver familielid. Eerder verachtte hij deze man om zijn gebrek aan religieuze toewijding, hoewel hij wel gemerkt had, dat OM altijd rustig en tevreden was. Deze keer voelde hij de drang om met hem te praten en vond dit een goede gelegenheid. Ze konden samen de film kijken en er daarna over praten. Dus stelde hij voor dat zijn familielid, die enkele jaren ouder is, hem gezelschap zou houden. De film ging over een man die onafgebroken op zoek was naar de moordenaar van zijn

vader. Toen hij hem eindelijk gevonden had, veranderde hij van gedachten en in plaats van hem te vermoorden heeft hij hem een afranseling gegeven. Naderhand vroeg hij (AD) aan OM wat de man van gedachten had doen veranderen. Zijn familielid antwoordde dat hij geen idee had. Toch leidde dit tot een lange, vriendelijke discussie over religie en menselijk handelen. Het was het begin van een hechte vriendschap. AD durfde zijn familielid zelfs toe te vertrouwen, dat hij atheïst was geworden. Hij was niet langer bang om zijn geheim te delen. Hij legde OM uit waarom hij de god en religie van zijn familie en gemeenschap verwierp.

OM luisterde een lange tijd aandachtig naar hem, totdat AD hem vroeg: *“Hoe kun jij geloven in het bestaan van een god?”*

Een Andere God

Het antwoord was kort en bondig: *“Maar ik geloof in een andere God!”*

Nu was het de beurt van AD om aandachtig en belangstellend te luisteren. OM had de moed om iets te zeggen wat zijn nieuwe vriend schokte. Hij vertelde

hem: *“Het was onze profeet die mij naar deze andere God geleid heeft.”*

AD dacht aanvankelijk dat OM reden had om te denken dat Mohammed in het geheim geloofde in deze andere God. Maar tot zijn verbazing hoorde hij het tegenovergestelde. OM vertelde hem dat hij de god van de profeet verworpen had en aangetrokken was tot het leven en onderwijs van Christus. Eindelijk was AD klaar om het evangelie te horen. Diezelfde avond gebruikte hij de online link van zijn familielid om het hele evangelie van Mattheüs te lezen. Wekenlang worstelde hij met alle argumenten die hij gebruikt had om christenen tot de Islam te bekeren. OM bleef hem vriendelijk helpen om het goddelijke heilsplan te begrijpen dat in de Schrift is geopenbaard.

Getuigen Zijn

AD bracht de moed op om zijn nieuwe geloof te delen met zijn vrouw. Tot zijn verbazing leek ze helemaal niet van streek te zijn. In plaats daarvan zei ze alleen: *“Ik heb mij vaak verbaasd over de God van sommige christelijke vriendinnen en ik ben blij dat je gelukkig met Hem bent.”*



Na verloop van tijd ontkiemde het zaad van het geloof ook in haar leven en in dat van haar vader. Ook de vrouw en schoonzus van OM kwamen tot geloof in Christus. Omdat er in de buurt waar zij wonen geen christelijke gemeente is, komen OM en AD twee maal per week bij elkaar om de bijbel te lezen en te bidden, samen met hun vrouwen en AD's schoonvader. *Dank God voor vele anderen zoals zij in Arabische en Moslimlanden. Bid alstublieft voor hen als zij voorzichtig getuigen tegenover familie en vrienden. Bid ook voor MERF's evangelie bediening online en via de radio en voor de training van plaatselijke geestelijk leiders die bekeerlingen begeleiden en hen pastorale zorg verlenen.*



METF Nederland

De METF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun METF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel