



www.merf.org

# MERF Nieuws

Middle East Reformed Fellowship—“Verkondiging van Gods koninkrijk”

februari 2020



## Wat Moslims Bewonderen Aan Christus



### Namen van Christus – Online radio serie

Het Kerstfeest is door moslims uitvoerig gevolgd en bediscussieerd. Sommigen deden mee aan het versieren van hun huizen en het geven van cadeaus. In grotere Arabische steden, waar overwegend moslims wonen is het zelfs niet ongevoel dat er kerstmuziek klinkt in de winkelcentra. Zoals voor veel culturele christenen is het Kerstfeest ook voor veel moslims een feest van uiterlijk vertoon en een sociaal gebeuren. Toch zijn er enkelen die er dieper over nadenken en gewaagde vragen durven stellen.

Sommigen van hen die reageren op evangelieprogramma's via de radio of internet, delen hun gedachten:

**TJ uit Irak** - *Ik realiseer me dat de geboorte van Jezus (Issa) een belangrijke gebeurtenis is voor Christenen. Het feit dat er hemelse en bovennatuurlijke gebeurtenissen mee gepaard gingen, doet me de vraag stellen: Waarom geloven de joden niet in Hem?*

In het team is er met elkaar na gedacht over hoe te antwoorden op deze vraag. In deze context was het van vitaal belang om erop te

wijzen dat de meeste vroege volgelingen van Christus Israëlieten waren die de boodschap van het Oude Testament geloofden en erkenden dat Christus deze had vervuld. Helaas ontbrak het de meerderheid aan voldoende kennis van de Schriften of hadden ze vooroordelen over religieuze en politieke ideeën, die hun begrip in de weg stonden.

**SA uit Bahrein** had een andere vraag: *Het is waar dat Jezus' geboorte een wonder was. Maar het is niet logisch dat God een mens werd. Leg dit alstublieft uit.*

Dit is een veelvoorkomende reactie van moslims op de Christelijke leer. Het vraagt om een eerlijk, bijbels antwoord. We konden voor een deel antwoorden met de woorden van een bekeerling uit **Khartoum**:

*God is de Schepper van de mens. Omdat Hij de mens waarlijk lief heeft en hem wil herstellen naar Zijn eigen beeld, besloot Hij te doen wat (voor dat herstel) nodig is. Omdat Hij God is, kan Hij alles doen, inclusief mens worden.*

Het is bemoedigend hoe anderen reageren:



طَوْبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعَطَاشِ إِلَى الْبِرِّ،  
لأنَّهُمْ يُشْبَعُونَ.



issa-almasih.com

## Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid

– Matteüs 5:6

MM uit Egypte schreef: *Het klinkt logisch dat God, om ons te redden, in staat was als mens tot ons te komen.*

AK uit Jemen schrijft: *Natuurlijk kennen en geloven we het evangelie (al-Injil) dat ons duidelijk toont dat Jezus (Issa) niet allen menselijk was maar ook goddelijk.*

FO, een Noord-Afrikaanse vrouw zegt: *Ik heb mij vaak verbaasd over het kerstfeest zoals dat op TV te zien is en overal in de wereld gevierd wordt....*

Zij sprak verder over Christus als de meest intrigerende persoon in de geschiedenis. Ze wees op Zijn invloed op degenen die Hem volgen: *zachtaardig en positief.... Verder zei zij: Niemand anders in de mensheid is zoals Hij in het bijdragen aan het welzijn van de wereld ... Ik ben verbaasd dat in onze eigen Koran noch de profeet Mohammed, noch enig andere genoemde profeet is begiftigd met zulke unieke titels ...*

Ze somt veel uitspraken uit de Koran op, die Jezus onderscheiden van alle ande-

ren: *geboren uit een maagd, zonder man... Het woord van God.... Aangesproken door de Geest van God... Alwetend.... Moreel perfect... Onfeilbaar, zonder zonden (in tegenstelling tot andere profeten)... Satan kon Hem niet verleiden (zoals bij andere profeten wel gebeurde)... Hij toonde zijn kracht in het scheppen en onder controle hebben van de natuur elementen.... Genas de zieken... Wekte doden op.... Overwon de dood.*

Ten slotte citeert ze uit de Koran de verklaring dat aan Christus' volgelingen de eeuwige zegen gegeven is, dat alleen Hij alle mensen zal oordelen. Ze concludeert: *Ik roep alle mensen op, inclusief de Moslims,*

*om Hem lief te hebben en Zijn geboorte te vieren. Ik houd heel veel van Hem.*

We danken God dat via het internet veel moslims bereikt worden met het evangelie. Daardoor is het nu veel gemakkelijker dan een aantal jaren geleden om direct te kunnen reageren op hun vragen. De MERF geeft toegang tot veel Arabische evangelie sites om te downloaden. Gedetailleerde antwoorden zijn beschikbaar voor zoekenden en er is geestelijk voedsel voor nieuwe gelovigen en zij die al langer geloven. Bid alstublieft voor de staf en de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Dat de Heer deze belangrijke mediabedieningen blijvend wil zegenen.



"Straight Talk on Jesus the Christ" (Eerlijk over Jezus Christus) is een van de vele gratis downloads op de evangelisatie-website Issa-alMasih

## MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 ING0003156094 t.n.v. CSM, Meppel