



www.merf.org

MERF Nieuws

Middle East Reformed Fellowship—“Verkondiging van Gods koninkrijk”

januari 2020



Arbeiders Voor De Oogst in Ethiopië

door ds. Timothy Burden, coördinator van het MERF Augustinus Programma



Tim en Rosalind Burden met de deelnemers

Het Ethiopische MERF team had al een week les gegeven, voordat mijn vrouw Rosalind en ik op 23 november aankwamen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. De eerste helft van het boek Romeinen was al behandeld, alsook Evangelisatie onder moslims. Dit was de vierde Ethiopische Bijbelstudie cursus van MERF voor pastors en evangelisten die in 2019 werd gehouden.

Van Ver en Dichtbij

Meer dan twintig dominees en evangelisten uit verschillende regio's kwamen samen. De meesten komen uit een gebied met overwegend moslims. Anderen komen uit gebieden die vooral Ethiopisch-orthodox zijn. Sommigen moesten een lange reis maken om de cursus bij te kunnen wonen. Deze deelnemers zijn aan-

gesteld door de plaatselijke kerken. Van elk van hen wordt verwacht dat zij het geleerde bij terugkeer zoveel mogelijk onderwijzen aan anderen. Verslag van hun onderwijs wordt vervolgens weer terug gestuurd naar het team van MERF Ethiopië.

Door de vragen die er onderling gesteld werden was duidelijk te merken, dat sommigen al aan het nadenken waren hoe zij het onderwijs thuis moesten gaan aanpakken.

Behalve de deelnemers uit de regio, namen ook plaatselijke kerkelijke werkers deel aan de lessen. Zo kwam het totale aantal uit op meer dan dertig deelnemers.

Op dinsdag kwamen de vrouwen van de dominees om een dag bijbelstudie te doen met mijn vrouw Rosalind. Als podoloog begon zij met een praktijkles over voetzorg. Dit viel erg in de smaak. Rosalind had

het thema 'Maria aan Jezus voeten' gekozen: *Zitten aan Zijn voeten, aan Zijn voeten neervallen en Zijn voeten zalven*. Ze hadden samen een waardevolle dag.

Intensieve Training

Gedurende twee weken heb ik een deel van het Augustinus-programma behandeld, de bijbelstudie, ontwikkeld voor Oost-Afrika in het MERF centrum in Lokichoggio. Het volgende heb ik behandeld:

- Onderwijs aan de hand van de catechismus
- Stuart Olyott's boek *Preaching Pure and Simple* (Puur en eenvoudig preken) met de vertaling van MERF in het Amhaars.
- Pastorale theologie van 1 en 2 Timotheüs en Titus.
- De leer van de Drie-eenheid: Het was de eerste keer dat ik les gaf over dit onderwerp aan mensen met een Moslim achtergrond. Daarom heb ik

hier de lessen afgerond.

De vertaling werd steeds gedaan in de twee belangrijkste talen van Ethiopië, het Amhaars en het Omoro. Dagelijks werden er twee ochtendsessies gehouden, waarvan de langste vroeg in de middag eindigde, zodat de dag-deelnemers terug konden keren naar hun gemeente.

Honger Om Te Leren

De reacties op het onderwijs zijn een grote aanmoediging. Het was een genot om te zien hoe groot de honger is om Gods Woord te leren kennen. In levendige discussies werden gedachten en meningen geuit, aldoor met respect voor elkaar. De vragen die aan de orde kwamen varieerden: *Hoe kan God een Zoon hebben? Kun je Genesis 6: 1-4 verklaren? Wie was Melchizedek? Is echtscheiding toegestaan voor Christenen? Wat wordt bedoeld met 'Uw koninkrijk*

vervolg op achterzijde



komt? Waarom verenigen de kerken zich niet, om de leer van de Drie-eenheid te verdedigen tegen de ontkenning daarvan door de Jehova's getuigen en de Moslims?

Gegrepen Door de Waarheid

Het was een zegen om persoonlijke getuigenissen te horen. Iemand leidde een bende die Christenen vervolgde. Tot hij het moedige getuigenis hoorde van een Christen. Deze gelovige gaf hem een boek. Was het een folder geweest, dan had hij er een prop van gemaakt en het weggegooid. Maar hij was een liefhebber van boeken



Koffie maken op z'n Ethiopisch

en nam het daarom aan. Het boek over Jezus' onderwijs van de brede en de smalle weg werd door God gebruikt om deze man te redden. Daarna werd hij zelf het doelwit van vervolging, maar hij prijst God voor zijn behoud.

Een ander vond de weg naar redding, toen de imam tijdens het vrijdaggebed alle aanwezigen vroeg bij te dragen aan een omkopingsfonds voor een rechter, die de volgende dag een christen zou berechten. Het moest ervoor zorgen, dat een gevangenisstraf van 45 jaar opgelegd zou worden. Vol afschuw weigerde deze man een god van onrechtvaardigheid te aanbidden en ging naar huis. Die avond besloot hij de gevangene wat eten brengen. De gevangene vroeg hem om iemand te bellen, om over zijn situatie te vertellen. Dit deed hij en dat leidde tot de vrijlating van de gevangene. Dit was het begin van de mans zoektocht naar het Christelijk geloof. Maanden later vond hij zijn redding in Christus.

Een Somalische man begon

samen met vrienden de bijbel te lezen, om bevestigd te krijgen, dat de vreselijke dingen die over christenen werden gezegd waar zijn. Al lezend veranderde hun mening over wat christenen geloven en hoe zij leven. Ze realiseerden zich, dat wat hun verteld was, leugens zijn. Zij werden gegrepen door de waarheid van de bijbel. Ze werden vervolgd vanwege het lezen van de bijbel, toch kwamen deze mannen uiteindelijk tot geloof. Wedergeboren door het onvergankelijke Woord van God.

Dankbaarheid en Vreugde

Op de laatste dag gaven de deelnemers boeken aan de instructeurs, om hen te bedanken. Grote waardering werd geuit voor Zemen, team-leider van MERF Ethiopië, voor zijn inspanningen om de training te organiseren. Eén deelnemer voerde een vermakelijk stukje op. Zonder dat we er een woord van begrepen, herkenden we karikaturen van collega's en werden hun eigenaardigheden vaardig uitgebeeld. Het was fijn om iedereen ontspannen en in een goede stemming te zien.

Glorie voor Christus

De laatste les van de cursus ging over de twee tegenovergestelde posities van Christus,

"Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!"

— Psalm 133:1

Zijn vernedering en Zijn verhoging. We sloten af met een overdenking over de hemel en Christus' glorie door de voltooiing van zijn verlossingswerk. Hierna volgden lofprijzing en gebed met een gezamenlijk uitgesproken Amen.

Het was een enorm voorrecht om samen te werken met het team van MERF Ethiopië en zo alle mannen en vrouwen die samengekomen waren te mogen dienen. We werden wonderlijk gedragen door de gebeden van gelovigen. Gedenk alstublieft deze mannen in uw gebeden, als zij naar huis gaan om te onderwijzen en te getuigen van de Heer.

Een andere bemoediging was dat MERF nu samenwerkt met lokale Ethiopische kerken om vijftig evangelisten in afgelegen gebieden van Ethiopië te ondersteunen. De lokale kerken dragen net zoveel bij als MERF en soms zelfs meer. Moge de Heer deze trouwe Ethiopiërs zegenen als zij andere gelovigen bemoedigen met Gods Woord en redding brengen aan verlorenen.



MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel