



www.merf.org



Hebben moslims Christus nodig, of het christendom?

DOOR DS. VICTOR ATALLAH

Onlangs maakte een jonge islamitische ambtenaar een opmerking over mijn Engelse voornaam. Door mijn Arabische achternaam ging hij ervan uit dat ik moslim was. Ik liet hem mijn gouden trouwring zien en toen wist hij dat hij het mis had: moslimmannen dragen meestal geen goud.

Niet-geinformeerde christenen hebben soortgelijke aannames, bijvoorbeeld dat alle Arabieren moslims zijn. Ook moslims zelf weten vaak niet dat minstens 10% van de Arabisch sprekende mensen zichzelf christen noemt. Enkele generaties geleden was dat percentage nog veel hoger, met grote concentraties belijdende christenen in Egypte, Libanon, Syrië, Jordanië, Irak, Palestina en het noorden van Soedan. Veel westerse en andere christenen hebben verder geen idee hoeveel uiteenlopende stromingen er zijn binnen de islam en er zelfs verdeeld-



Arabisch radioprogramma: Korte verhalen

heid heerst tussen moslims onderling.

Door Mensen Gemaakte Religie

Tot mijn verbazing vertelde de moslimbeambte die vragen over mijn naam had, dat hij zelf niet religieus was en niet geïnteresseerd in welke religie dan ook. Toen ik zei dat Christus niet gekomen was om een religie te stichten, keek hij verbaasd en vroeg: “Hoe zit het dan met het christendom?”

Mijn antwoord was: “Dat is ook een door de mens gemaakte religie. Veel ervan gaat lijnrecht in tegen wat Christus leerde, hoe Hij leefde; het doet kwaad aan wat Hij in onze wereld kwam doen. Christus heeft het niet geautoriseerd noch gezegegend!”

Dit leidde tot een discussie over wat mensen ‘christendom’ noemen en hoe het verschilt van het bijbelse geloof. Bewustwording van dit onderscheid is van vitaal belang. Het hoort bij de kern van de MERFstrategie bij de media-evangelisatie voor moslims. Christenen die het evangelie willen delen met moslims, moeten dit in gedachten houden.

Obstakel

Het verwarren van het ‘christendom’ met het evangelie, blijft een groot obstakel bij de evangelieverkondiging onder moslims. De meeste

moslims identificeren het Westen met ‘christelijk’ en gaan ervan uit dat de westerse cultuur christelijke waarden en een christelijke levensstijl laat zien. Dus de decadente en gemengde levenspatronen, gepromoot in de westerse media, worden geïdentificeerd met het ‘christendom’. Ook beschouwen veel moslims de moderne westerse politiek als de religieuze en politieke agenda van christenen en joden om gezamenlijk de islam en moslimnaties te ondermijnen. Populaire westerse uitdrukkingen zoals ‘joods-christelijke waarden’ leiden af van Christus ‘unieke en levensveranderende bediening tot onze gevallen mensheid.

De moslimambtenaar had gehoord hoe Christus over liefde en vergeving sprak en hij had er bewondering voor. Maar toch ziet hij, zoals vele goed opgeleide moslims, dergelijke idealen niet in het ‘christendom’! Die verwarring van cultu-

وَلَا يَقِين



شَكَّ

dardasha7.com

Arabisch radioprogramma: Twijfels en zekerheden

“Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God.”

– Galaten 6:15-16



reel ‘christendom’ met de bijbelse boodschap, zorgt voor verzet onder moslims tegen de boodschap van het evangelie. Velen denken dat het christendom oorlogen ondersteunt met de bedoeling om anderen te domineren en tot slaaf te maken. Ze wijzen op de kruistochten, middeleeuwse kerkstrijd en recente westerse betrokkenheid bij regionale conflicten.

Geestelijk Koninkrijk

Een moslim kennis vroeg me laatst of het klopt dat Christus letterlijk zou terugkeren om hier een Joods koninkrijk te vestigen met Jeruzalem als hoofdstad. Ik vertelde hem wat Jezus leerde over de geestelijke aard van zijn Koninkrijk (Johannes 18:36).

Gods volk bestaat nu uit alle rassen. Zij zijn de “nieuwe schepping” die het burgerschap van het Israël van God vormen (Galaten 3: 26-29, 6: 15-16).

Ik legde uit dat Christus het aardse, gevallen Jeruzalem verving door het hemelse Jeruzalem (Galaten 4: 24-26, Openbaring 21: 2-3).

Sommige christenen promoten het idee dat Jeruzalem

en het land Israël / Palestina “heilige plaatsen” zijn, van vitaal belang voor het christelijke religieuze leven. Deze misvatting misleidt velen! De Bijbel leert ons de ware betekenis van het ‘Koninkrijk van God’.

Mijn vriend luisterde aandachtig en antwoordde dat dit in tegenspraak was met wat andere christenen zeggen. Hij voegde eraan toe: “Laten we het erover eens zijn

Bijbel (Johannes 8: 34-38).

Er is online een serie Arabische gespreksuitzendingen beschikbaar met de titel “Abraham’s Nation”. Hierin wordt de bijbelse boodschap uitgelegd dat de aardse natie een noodzakelijke geleider was voor Gods plan om tot een universeel koninkrijk van gelovigen te komen door Abrahams belofde “Zaad” (nakomelingen) - Christus zelf.

Deze en andere Arabische uitzendingen corrigeren populaire misvattingen. De online bijbellessen blijven geweldige reacties opleveren van veel moslims. Een Palestijnse leraar uit Jordanië zei: “... **Ik ben ervan overtuigd dat de boodschap van Christus de vervulling is van de goddelijke religie van onze vader Abraham ... Dit maakte mij vrij van alle andere religies ...**”



Christus waarschuwt: “Niemand kan twee heren dienen”, Lukas 16:13

dat u uw religie hebt en ik de mijne ... en dat de islam, net als het christendom en het jodendom, een hemelse religie is; het heeft ook een heilig recht op Jeruzalem ... Laten we voor deze man bidden en voor alle andere verwarde moslims christenen en joden, om hun geest en hart te richten op de waarlijk bevrijdende Christus van de

MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel