



www.merf.org



Geef om je moslimburen

In het verleden leefde de overgrote meerderheid van de moslims in gesloten samenlevingen met nauwelijks gelegenheid het evangelie te horen. Technologische vooruitgang heeft de wereld kleiner gemaakt; denk allen maar eens aan de reismogelijkheden en het internet. Door Gods voorzienigheid leidde dit, samen met educatieve ontwikkelingen, olierijkdom en regionale conflicten, tot grote bevolkingsbewegingen. Zo bracht God het zendingsveld tot op de drempel van christenen over de hele wereld. Hoe wijs je moslimnaasten op Christus? Zijn er nuttige aanknopingspunten die je hierbij kunnen helpen?

Culturele Bruggen

Ondanks de corruptie van het beeld van God in alle nakomelingen van Adam, hebben islamitische culturen nog steeds veel lovenswaardige kenmerken: over het algemeen wordt het huwelijk als zeer waardevol geacht, worden kinderen gekoesterd, de ouderen geëerd en is gastvrijheid een gewaardeerde deugd.

De gezinnen zijn vaak heel hecht, met sterke familie- en gemeenschapsbanden. Familie, buren en vrienden brengen veel van hun vrije tijd met elkaar door, eten samen en vieren speciale gelegenheden met elkaar. Vriend en vreemdeling worden hartelijk ontvangen. Deze culturele eigenschap biedt veel mogelijkheden om geleidelijk vriendschap op te bouwen met de moslims onder je buren, collega's en kennissen. Zij zijn vaak eenzaam,

فَإِنِّي الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ:
إِنَّ أَنْبِيَاءَ وَأَبْرَارًا كَثِيرِينَ
أَشْتَهَوْا أَنْ يَرَوْا مَا أَنْتُمْ تَرَوْنَ وَلَمْ يَرَوْا
وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَمْ يَسْمَعُوا.

(عيسى المسيح)



www.issa-almasih.com

Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.

Matteus 13:17

ver van hun thuisgemeenschap.

Culturele Blokkades

Tegelijkertijd moet je bedacht zijn op de angst om zich de woede van de familie op de hals te halen door belangstelling te tonen voor een ander geloof. Begin dus maar eenvoudig met bidden voor deze mensen en openlijk je geloof uit te leven. Dit kan al gauw leiden tot een gelegenheid waarbij een van de evangeliën of een Nieuw Testament kunt geven. In een gesprek zijn er vaak mogelijkheden iets te zeggen over menselijk-

ke zonde en de noodzaak van Gods genade. Toch is het verstandig om geduldig te wachten tot moslimvrienden in hun eigen tempo serieuze interesse tonen in spirituele zaken. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze zich alleen veilig voelen als er geen andere moslim in de buurt is.

Luisteren

Om het evangelie met moslims te delen, hoef je NIET de Koran te lezen of te begrijpen. Het vertalen of zelfs moderniseren van het archaische middeleeuwse Arabisch is niet toegestaan, dus de meeste moslims

kennen zelf slechts enkele fragmenten. Het is voldoende als christenen alleen de belangrijke thema's kennen.

De Koran en zijn profeet Mohamed worden zeer vereerd in de islam. Pas dus op dat je geen obstakels creëert door op een van beide commentaar te leveren. Soms betekent dat gewoon luisteren, zonder reactie. Onze roeping is om respectvol te luisteren en biddend na te denken over wat er wordt gezegd. We moeten geduldig wachten om uitgenodigd te worden om de hoop te delen die in ons leeft (1 Petrus 3:15).

Bijbelverhalen

De islam erkent de belangrijkste figuren uit het Oude Testament als profeten, zoals Adam, Abraham, Mozes en David. Dit opent deuren om op relevante wijze te delen hoe Bijbelse figuren Gods belofte van de Messias ontvingen en zich voorbereiden op Zijn reddende genade voor zondaars. Bij moslims, net als bij religieuze joden, is het van vitaal belang te benadrukken dat de oudtestamentische profeten één centrale boodschap hadden: de komst van de beloofde Redder.

Christus wordt in de Koran vooral beschouwd als een unieke profeet. Zelfs Zijn maagdelijke geboorte en zondeloos leven wordt erkent. Hoewel zijn goddelijkheid heftig wordt ontkennd, wordt Jezus Christus nog steeds hoger vereerd dan alle andere profeten. De meeste weldenkende moslims zijn onder de indruk van het leven en de leer van onze Heiland. Dit cre-

Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? ...

Matteus 5:46 en 47



إِنْ أَحْبَبْتُمْ فَقَطِ الَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ، فَأَيُّ أَجْرِ لَكُمْ؟
أَلَا يَفْعَلُ الْأَنْكَابِيُّونَ ذَلِكَ؟
إِنْ سَأَلْتُمْ فَقَطِ عَلَى إِخْوَتِكُمْ، فَأَيُّ فَضْلِ لَكُمْ؟
أَلَا يَفْعَلُ الْحَاقِدُونَ ذَلِكَ؟
كُونُوا كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ آبَاءَكُمْ السَّمَاوِيِّ هُوَ كَامِلٌ.
(عيسى المسيح)

www.issa-almasih.com

eert ook openheid voor het evangelie.

Goede Werken

Moslams zijn zich niet bewust van de alomtegenwoordigheid van de menselijke zonde. Zonder het licht van het ware evangelie zijn alle religies misleidend en leren dat je God gunstig kunt stemmen met goede werken.

In de Koran blijft de Almachtige God afstandelijk en ondoorgrondelijk. Hij roept mensen op zich aan zijn wet te onderwerpen en zijn gunst te verdienen

door goede daden. Tragisch genoeg verkondigde de kerk in de tijd van Mohamed niet meer het ware evangelie van Gods genade in Christus. Zonder zondebesef, voelen mensen niet hoezeer zij Redding nodig hebben. Totdat de hopeloosheid van zonde wordt erkend, zoeken religieuze mensen tevergeefs naar een profeet of een heilige om hen naar God te leiden. Ze zijn blind voor hun werkelijke behoefte: goddelijke redding door de enige gekwalificeerde Heiland. Moslams hebben Gods zelfgevendende, reddende initiatief in Christus nodig.

Rechtvaardig voor God

Hoewel moslams ernaar verlangen rechtvaardig voor God te zijn, hebben ze geen zekerheid dat hun goede werken opwegen tegen de slechte bij het laatste oordeel. Moslams realiseren zich Gods toorn tegen de ongehoorzaamheid van de mens, maar kennen niet zijn liefde, waarmee Hij die toorn op Zich neemt in de plaats van zondaars. Jezus gaf Zijn volk de opdracht dit goede nieuws ijverig met iedereen te delen. Het is de Heilige Geest die ons de kansen biedt en ons leidt om ze

verstandig te gebruiken. Hij bereidt ook oren, gedachten en harten voor, om te horen, aan te nemen en te omhelzen. Laten we daarom vol vertrouwen het zendingsveld in gaan, dat Hij tot voor onze deur heeft gebracht.

T.A. uit Damascus, Syrië volgt via ISSA-ALMASIH.COM de dagelijkse rubriek met "woorden van Jezus". Hij zegt: "Ik geloof niet langer dat Jezus (Issa) slechts een profeet is ... Wat hij deed en zei weerspiegelt onbetwistbare goddelijkheid ... Nu ben ik er volledig van overtuigd dat in Hem, God zelf onze mensheid bezocht ..."

MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel

(بعدها سمع الحواريون أنه يعسر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله بهتوا وسألوا عيسى المسيح "إذا من يستطيع أن يخلص؟" فأجابهم:)

«هَذَا عِنْدَ النَّاسِ غَيْرٌ مُسْتَطَاعٍ وَكَئِنْ عِنْدَ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ.»

Matteus 19:23, 25 en 26

www.issa-almasih.com

"Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan."

Toen de leerlingen dit hoorden waren ze hevig ontzet en vroegen: "Wie kan er dan nog gered worden?"

Jezus keek hen aan en antwoordde hun: "Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk."