



www.merf.org

MERF Nieuws

Middle East Reformed Fellowship—“Verkondiging van Gods koninkrijk”

januari 2019



Indonesië: Gezegend met moed en wijsheid

DOOR DS. VICTOR ATALLAH



Moslim familieleden en buren luisteren naar een evangelieboodschap

Indonesië wordt vaak het grootste moslimland genoemd. Maar dat geeft een verkeerd beeld. Hoewel de meeste inwoners zeggen moslim te zijn, weten velen van hen nauwelijks iets van de islam. Het land is bezaaid met moskeeën van verschillende grootte, maar het oude Indonesische volksgeloof overheerst. De moskeeën zijn gebouwd met gulle bijdragen van de olierijkdommen uit de Arabische golfstaten. Deze rijkdom financiert ook de Indonesische geestelijken, maar hun invloed beperkt zich voornamelijk tot arme en laag opgeleide dorpsge-

meenschappen in de afgelegen gebieden. In die gebieden vinden soms aanvallen op christenen en kerkdiensten plaats. Af en toe is er discriminatie en geweld door islamisten die geïnspireerd worden door jihadistische ideologieën.

Groeiend Respect

Over het algemeen neemt de moslimmeerderheid snel af, vooral in de groter wordende stedelijke gebieden. Veel van de opgeleide jonge mensen en gebruikers van de sociale media zijn vreemd van de islam en worden niet-religieuze en

geseclariseerde nominale moslims. Sommigen worden positief beïnvloed door het evangelie. Het goede nieuws begint meer en meer door te dringen, op cultureel, sociaal en geestelijk terrein. Het aantal christenen in Indonesië neemt toe en geniet steeds meer tolerantie en respect.

Het is hartverwarmend om eerste en tweede generaties bekeerlingen te ontmoeten; hun leven en getuigenis hebben grote invloed op hun families, in hun buurten en op hun werk. Verscheidene medewerkers van de MERF in Indonesië hebben een moslimachtergrond. Ik heb me verwonderd over het respect

dat deze bekeerlingen van hun familie, vrienden en buren ontvangen. In sommige gevallen zelfs van hele gemeenschappen. Wat nog belangrijker is: hun getuigenissen dragen grote vrucht. Er wordt hun niet gevraagd te verdedigen wat ze geloven of het te vergelijken met het geloof van de moslims. Ze leggen gewoonweg uit waarom ze navolgers van Christus geworden zijn.

Kansen Voor Het Evangelie

We hebben een heel fijne tijd doorgebracht met de grote familie van een van onze medewerkers op Java.

vervolg op achterzijde



Indonesische gelovigen zijn leergierig

Haar moeder en een oom en zijn vrouw zijn allen eerste generatie bekeerlingen. Haar vader is een tweede generatie bekeerling. De zuster van haar moeder, die zich nog als moslima identificeert en enkele moslimburen hadden geholpen een uitgebreide maaltijd voor ons klaar te maken. Ze kwamen er allemaal rustig bij zitten om mijn sterke en duidelijke evangelieboodschap te horen. Andere moslimburen schudden ons warm de hand, hoewel ze wisten dat we met een evangelieboodschap waren gekomen.

De trouwe missionaire visie en ijver van plaatselijke kerken reikt creatief uit naar hun moslimgemeenschappen. Een van de kerken begon een project om arme boeren te leren pitaja's te telen. Deze vrucht wordt ook wel drakenfruit genoemd en is erg

winstgevend. De mannen wonen gedurende de training samen op een boerderij. Zonder dwang om mee te doen, maken ze mee hoe er uit de Bijbel wordt gelezen en wordt gebeden. Zo maken ze kennis met het evangelie. Een andere kerk startte een betaalbare privéschool met een duidelijk christelijk curriculum. Moslimkinderen zijn welkom op de school en er wordt ook moslimpersoneel in dienst genomen voor niet-onderwijzende taken. Weer een andere kerk is een klein radiostation gestart, dat door iedereen kan worden gebruikt. Men kan bijvoorbeeld gratis evenementen en diensten voor de gemeenschap aankondigen. Het station zendt regelmatig bijbelzingen, christelijke liederen en eenvoudige evangelieboodschappen uit. De kerken vermijden bij dergelijke activiteiten openlijke of

bedekte kritiek op de islam. Deze aanpak draagt vrucht.

Er zijn Bijbelleraren nodig

Vandaag zijn er duizenden jonge Indonesiërs, velen van hen recente bekeerlingen, die graag willen groeien in het begrijpen van de bijbel. Er worden veel seminaries en bijbeltrainingen opgezet, gefinancierd door welwillende gelovigen. Maar bij veel van deze activiteiten ontbreken goed opgeleide docenten en goede leermiddelen. Er is grote behoefte aan bijbelgetrouwe leraren.

Dit is een tijd van ongeken- de mogelijkheden om geboren Indonesiërs op te leiden voor het werk van evangelisatie en kerkplanting. De ruggengraat van de bediening van de MERF is om goede en toegepaste bijbel- se training voor nationale

*“Maak aan
alle volken
Zijn majesteit
bekend,
aan alle
naties Zijn
wonderdaden.”*

— Psalm 96:3

geestelijke leiders mogelijk te maken. Er zijn nu twee MERF trainingscentra in Indonesië. Het centrum in Makassar (op Sulawesi) is goed gefaciliteerd en zeer actief. Het nieuwe centrum in de hoofdstad Jakarta (op Java) wordt nog uitgebreid om intensieve trainingsprogramma's van drie tot vier maanden te kunnen verzorgen voor groepen dorpsevangelisten. *Op dit moment is MERF op zoek naar een gekwalificeerd en ervaren Bijbelleraar voor het centrum in Jakarta.* Vragen en CV's zijn welkom op merf@merf.org. Bid alstublieft of de Heer hierin wil voorzien.

3-Minuten VIDEO

Maak een video-tour door het veldwerk van MERF: www.powerofchristatwork.net

MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel



radiostation voor de gemeenschap