



www.merf.org



Christus, de belangrijkste hoeksteen

DOOR PASTOR VICTOR ATALLAH



JC Ryle, een uitstekende Engelse Bijbelgeleerde uit de 19e eeuw, heeft enorm inzichtelijke en opbouwende verklarende aantekeningen over de vier evangeliën geschreven. Deze zijn in zeven delen door door Banner of Truth Trust gepubliceerd. In zijn aantekeningen bij Matteüs 21:33-46, de gelijkenis van de pachters van de wijngaard, verwijst hij naar Jesaja 5:7 : “**Israel is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, ...**”. Deze tekst was ongetwijfeld bekend bij de geleerde Joodse toehoorders van Jezus. Dus wisten de voornaamste priesters en de Farizeeën dat Jezus het over hen had en daarom

wilden ze hem doden. De gelijkenis wees op de vervolging van en de moord op Gods dienaren die gezonden waren om Zijn eer en de verbondsrechten met zijn volk te herstellen. Hij verwees ook naar de naderende moord op de Zoon van God.

Ryle schreef dat God:

... *Israel koos om speciaal Zijn volk te zijn. Hij zond hen af van de andere volken van de wereld en schonk hen ontelbare zegeningen. Hij openbaarde Zichzelf aan hen, terwijl de hele verdere wereld in duisternis verkeerde. Hij gaf hen de wet, de verbonden en Zijn openbaringen, terwijl Hij de wereld aan*

zichzelf overliet. In het kort, God handelde met de Joden zoals een man een stuk land cultiveert en waar hij een hekwerk omheen zet, terwijl hij al het andere land aan zichzelf overlaat. Toen God de Joden afzonderde van de andere volkeren mocht Hij van hen verwachten dat ze Hem zouden dienen en zijn wetten gehoorzamen. Als iemand veel werk investeert in een wijngaard kan hij vruchten verwachten. Maar het volk beantwoordde Gods genade niet. Ze vermengden zich met de heidenen en pasten zich bij hen aan. Ze verhardden zichzelf in zonde en ongelooft... Ze weigerden naar zijn profeten te luisteren.

Ze mishandelden diegenen die Hij zond met de oproep aan het volk zich te bekeren. En tenslotte bereikte hun kwaadaardigheid een hoogtepunt, toen ze de Zoon van God zelf ombrachten; zelfs Christus de Heer... Het Koninkrijk van God werd van hen afgenomen en gegeven aan een volk dat wél vruchten van dankbaarheid zou brengen. (Matteüs 21:43)

Ryle gaat verder met het maken van een juiste toepassing:

En zal hetzelfde ooit met ons gebeuren? Zullen de oordelen van God ooit neerkomen op ons land, op Engeland, omdat er



geen vrucht is op zoveel zegeningen? Wie zal het zeggen? We zouden mét de profeet kunnen roepen: “Heer, U alleen weet het.” We weten dat er oordelen zijn gekomen over vele kerken en naties in de laatste 1800 jaar. Het Koninkrijk van God is afgenomen van de Afrikaanse kerken. De macht van de islam heeft de meeste kerken in het Oosten overweldigd... Niets beledigt God meer dan de verwaarlozing van Zijn rechten. Er is ons veel gegeven en er zal veel van ons worden gevraagd.

De rol van de islam als middel van Gods oordeel bereikte in de Middeleeuwen ook Europa. De islam ontwikkelde zich en breidde zich uit ten koste van een kerk die het Evangelie had verlaten en de goden van de tijd omarmd, evenals

tijdgebonden filosofieën en leringen. De kerk vervolgde zelfs hen die trouw wilden zijn aan Gods Woord en zijn Christus. Door de Reformatie heeft God de kerk teruggebracht bij het Woord en zijn hoeksteen, de Redder van de mensheid. Dit resulteerde in meer dan geestelijke vernieuwing. Het Evangelie werd verspreid en was vruchtbaar in veel stammen en naties.

Maar vandaag staat de kerk op een belangrijke geestelijk kruispunt. Grote delen van de christelijke gemeenschap worden sterk beïnvloed door de humanistische, universalistische en hedonistische westerse cultuur. Er vindt een snelle overgave plaats aan morele, filosofische, religieuze en politieke “correctheid”.

Ingrijpende trends vervangen de fundamentele bijbelse normen en waarden door alternatieven die aanvaardbaar en plezierig zijn voor de zondige menselijke natuur.

De bijbelse visie op het wezen van man, vrouw, huwelijk en gezin wordt gemakkelijk aan de kant geschoven. Deze verschuiving beïnvloedt de trouw aan het reddende evangelie -- **“Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.”** (Handelingen 4:12)

Jaren geleden was er een Turkse student, in naam moslim, die Arabisch studeerde. Tijdens zijn studie luisterde hij naar onze evangelie-uitzendingen om zijn kennis van de taal te vergroten. Hij kwam

tot opvallende conclusies: “...Christus is niet enkel een profeet... het evangelie verandert niet alleen individuen maar hele culturen, samenlevingen en naties...”

Ahmed, een onlangs bekeerde hoogleraar in de scheikunde op een Egyptische universiteit, zegt: “...Laat niemand bedrieglijk beweren dat de westerse politieke en morele praktijken “christelijk” zouden zijn. Ik geloof dat het onderwijs van Jezus (Issa) en zijn Evangelie (Injeel) rechtstreeks uit de hemel komen... Het maakt niet uit wat anderen geloven of verwerpen...”

We moeten J C Ryle’s pleidooi ter harte nemen en serieus bidden voor hernieuwde toewijding van de kerk aan Gods Woord en haar belangrijkste Hoeksteen.

MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel

*“De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.”*

— Psalm 118:22,23