



www.merf.org

# MERF Nieuws

Middle East Reformed Fellowship—“Verkondiging van Gods koninkrijk”

oktober 2018



## Het Evangelie in het Arabisch live online

DOOR PASTOR VICTOR ATALLAH



**A**l tientallen jaren verspreiden Arabische mediaprogramma's het Evangelie van de Grote Verlosser. De laatste tien jaar hebben de 24/7 internet radioprogramma's op *Dardasha7.com* een steeds groeiend aantal luisteraars. 'Dardasha' is een warm Arabisch woord en betekent chatten, of kletsen. De vriendelijke site is vooral ontworpen om jonge mensen persoonlijk aan te spreken, met een uitnodiging om samen te chatten.

Langzamerhand kreeg het groeiende luisterpubliek interesse in meer direct contact met de *Dardasha7* familie. Aanvankelijk waren die contacten beperkt: SMS berichten, e-mail, en één op één gesprekken via Skype en andere sociale media. Luisteraars begonnen zichzelf te zien als deel van de familie.

### Uitdaging

Toen voortschrijdende technologie live online programmering mogelijk maakte, besefte het Arabische mediateam van de MERF hoe vruchtbaar dit zou kunnen werken in de contacten met luisteraars. Daarom waagden de medewerkers de sprong om live programma's toe te voegen aan het schema van de opgenomen programma's.

De uitdaging van de nieuwe live programma's was, dat er naar aanleiding van de gekozen onderwerpen, direct commentaar verwacht kon worden vanuit de Arabisch sprekende islamitische wereld. Ook door de plaatselijke kerkelijke vrijwilligers werd het idee met enthousiasme ontvangen. Biddend werden er plannen gemaakt en technische voorbereidingen

getroffen. Er werden meer vaste medewerkers en vrijwilligers getraind, zowel voor de productie als de nazorg. Natuurlijk stegen de kosten flink maar de MERF is er van overtuigd dat deze moderne manier van evangeliseren in de Arabische wereld het meer dan waard is. En we zien dat de Heer het werk blijft zegenen.

### Strategie

De live uitzendingen volgen dezelfde MERF strategie als de opgenomen programma's: Christus laten zien in al zijn schoonheid en in zijn werk als de echte Redder van de gevallen mensheid; dat alles in woorden die voor moslims begrijpelijk zijn. Er wordt veel reclame gemaakt voor deze live programma's. Luisteraars wordt gevraagd naar onderwerpen die voor hen "topics of interest" zijn. De onderwer-

pen die ter sprake komen hebben vaak te maken met gelijkheid, racisme, huwelijk, echtscheiding, hebzucht, onrechtvaardigheid, oorlog, natuurrampen, religieus fanatisme, geweld in de sport, milieuvervuiling, werkloosheid, corruptie, gebed en het vasten. De gekozen onderwerpen worden elke week van te voren aangekondigd.

### Evangelieverkondiging moet!

Goed getrainde medewerkers en vrijwilligers bereiden zich in gebed voor en denken diep na hoe steeds weer gewezen kan worden op de menselijke zonde en de impact ervan op elk gebied van het leven. Voorbeelden van het slechte nieuws over menselijke zondigheid zijn essentieel in de discussies om de behoefte aan Gods reddende initiatief in Christus



duidelijk te maken. Als dit niet gecommuniceerd wordt naar de luisteraars van 'Dardasha7' zijn al onze inspanningen vruchteloos. Al het werk om de aantrekkingskracht en de populariteit van de website te vergroten, is bedoeld om het evangelie te delen met zoveel mogelijk Arabisch sprekende mensen.

Sommige van de meest actuele onderwerpen zijn gerelateerd aan religieuze praktijken. Tegenwoordig zijn meer en meer jonge moslims ontevreden met de antwoorden van moellahs en imams. Ze willen zelf nadenken en hun eigen conclusies trekken. Dus is het diepgaande onderwijs van Jezus over het gebed en het vasten en veel andere onderwerpen van groot belang.

### Bruggen slaan zonder compromis

Een voorbeeld: een recent live programma ging over het moslimofferfeest 'Eid el-Adha'. Elk jaar herdenken de moslims dat God Abraham ervoor behoedde

twee derde wordt gedeeld met familieleden en arme burenen. Dit offerfeest zorgde voor een prachtige gelegenheid om te wijzen op de werkelijke verzoening voor menselijke zonden. Alleen God kan daarvoor zorgen, zoals Hij ook deed bij de

niet begrijpen dat de zonde niet vergeven kan worden zonder een offer dat voldoet aan Gods rechtvaardige eisen. Anderen vonden de boodschap betekenisvol en ze begrepen dat de persoon die stierf aan het kruis een perfect, zondeloos mens was, Gods gave van Zichzelf. Dit online programma heeft het leven van enkelen veranderd. HBN uit Tunesië zei:

*"Ik moet God meer danken dan ik jullie bedank voor het verklaren van het mysterie over onze vader Abraham en wat de werkelijke betekenis van het offerdier was... Ik ben meer dan gelukkig nu ik vertrouw dat God zorgt voor mijn vergeving in Jezus ..."*

Zulke reacties maken het team van Dardasha7 erg blij. Doe alsjeblieft met ons mee in ons danken en bidden voor Gods werk in Arabische en moslimlanden mede door de bediening van de Arabische mediateams van de MERF.

*De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen, en hij zei: "Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt"*

— Johannes 1:29

zijn zoon (de moslims denken Ismaël, niet Isaac) te offeren, door te voorzien in een lam dat verzoening zou brengen voor zijn zonden. Als ze het kunnen, wordt van moslims verwacht dat ze voor dit feest een dierenoffer brengen, een geit, een schaap of een koe. Dieren worden vaak geslacht in straten en op pleinen. Een derde is voor het gezin en

vader van alle gelovigen, Abraham. Dit leidde heel natuurlijk tot de uitleg hoe Jezus, in Zichzelf, voorzag in de volmaakte en goddelijke verzoening.

### Vruchten

Er kwamen veel reacties binnen. Sommige moslimdeelnemers maakten ernstig bezwaar omdat zij

## MERF Nederland

De MERF wordt wereldwijd gesteund. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel. CSM werkt onder verantwoordelijkheid van de GKV te Meppel en valt daarom onder de ANBI-groepsbeschikking van de GKV. Uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is heel welkom op IBAN-rekeningnr. NL17 INGB0003156094 t.n.v. CSM, Meppel

